



Nieuwsbrief no 19: Juli 2021

## **Nieuwsbrief van Ineke en Nellie**

### **Lieve familie, vrienden en gemeente,**

Waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief vanuit Albanië.  
Snuffelend in onze boekenkast om een openingsstukje te vinden. Zag ik het boekje “De kunst van het loslaten” van W.G. Rietkerk staan. Die titel pakte me meteen en toen ik het opensloeg las ik dit gedicht:

“Loslaten en loslaten is twee!”

Er zijn wensen, die we moeten loslaten.  
Er zijn mensen, die we moeten loslaten.  
Er zijn herinneringen, die we moeten loslaten.  
Er zijn plannen, die we moeten loslaten.

Loslaten kost kracht.  
Loslaten kost tranen.  
Loslaten werpt vragen op.  
Loslaten kan woedend maken.

Loslaten kunnen we niet van onszelf.  
Wij hebben iemand nodig,  
Die ons daarin helpt en bijstaat.

Jezus Christus stelt ons in staat los te laten.  
Als Hij ons dit kan leren,  
Is het een geschenk van Hem aan ons.  
Daardoor wordt het kunnen loslaten een genade.



Wanneer wij zo kunnen loslaten,  
Worden wij vrij en open voor iets nieuws,  
Wat God ons schenken wil,  
Voor een nieuw begin!

In de vorige nieuwsbrief schreven we jullie al over onze terugkeer naar Nederland en de geweldige zorg van de Heere in het voorzien van een huis, zowel in Haamstede voor het eerste jaar als in Oost-Souburg voor de tijd daarna. Nu de tijd van afscheid nemen steeds dichterbij komt (DV 10 september ) leven we steeds meer in twee werelden. We zijn hier al lekker begonnen met opruimen, schoonmaken, sorteren enz. zodat het huis klaar zal zijn voor Peter en Annemarie Maris die er na ons inkomen.

(Zij zijn verbonden aan de stichting "Leven in Albanië")

Ze zijn hier onlangs een week geweest, zodat we alles goed met hen en de huiseigenaar konden doornemen. Dat was erg fijn. Zowel zij als wij zijn er erg blij mee.

Daarnaast krijgen we regelmatig appjes met vragen over het huis dat in Souburg gebouwd gaat worden. Vragen over van alles en nog wat. Wat komt er niet allemaal kijken bij zo'n bouw? Vragen van een lichtknopje tot de keuze van een keuken, van welke binnendeuren tot het nadenken over wat er op de vloer moet komen. Onze gedachten staan soms niet stil.

En toch, het werk gaat hier ook nog door.

In het gedicht stond dat we plannen moeten loslaten. En dat is waar, maar er worden ook al nieuwe plannen gemaakt. We hopen de komende tijd het werk hier in Fresku te blijven ondersteunen. De gemeente is nog te klein om alle financiën zelf te kunnen dragen. Zo willen we graag een ondersteuning geven aan het kinder- en vrouwenwerk.



We kregen het mooie bericht dat Holmwood's ons ook het komende jaar de cursus Engels gratis aanbiedt. Maar we moeten nu wel een leerkracht zoeken die daar een bijdrage voor gaat krijgen. Zo willen we graag de rekencursus voortzetten, met de bijdragen voor Armanda, die dit het afgelopen jaar weer heel trouw heeft gedaan. Verder hebben we een schoonmaakster die een keer per week de kerk schoonmaakt en dat is ook een geweldige hulp.

De anderen zijn zelf vaak druk met hun baan, vrijwilligerswerk in de kerk en hun gezin. We doen dan ook een beroep op jullie of jullie ons voor deze activiteiten willen blijven steunen, zodat het werk er niet onder hoeft te lijden. We zijn ontzettend blij met wat jullie de vier achterliggende jaren voor ons en de gemeente hier hebben gedaan en hebben er dan ook alle vertrouwen in dat er voor de komende

tijd voldoende ondersteuning binnen zal komen. We blijven verbonden met de stichting LiA, die ook de geldstroom blijft regelen.



### **Kinder- en tienerwerk:**

Eind juni hebben we het clubwerk afgerond met een week zomerkamp met de kinderen en de tieners samen. Het was ontzettend warm die week. De temperaturen stegen steeds tot boven de 40 graden. Gelukkig hadden we een heerlijke plek onder de pijnbomen in Durrës en aan de zee daar. Omdat er van het team maar twee meekonden helpen was het fijn dat we een aantal ouders bereidt vonden om bij te springen. Alles is goed gegaan. Geen problemen, ongelukken of wat dan ook. De lessen gingen over Mozes de wetgever. De laatste les was over de koperen slang met de mooie verwijzing naar het verlossingswerk van de Heere Jezus.

Het was zo heerlijk om iedere morgen weer die blijde, verwachtingsvolle snuitjes te zien en om ze daarna moe maar voldaan in de bus te zien slapen, al gold dat slapen niet voor iedereen...! 😊 🎵

Wat zullen we hen missen!



### **Vrouwenwerk:**

Met de vrouwen gaan we nog door tot eind juli. We hebben nu nog maar een keer per week een bijeenkomst. Een keer Bijbelstudie en een keer creatief of spel.

Een paar weken gelden hebben we, in deze fruittijd, smoothies met hen gemaakt. Er is op dit moment een overvloed aan kersen en aardbeien. Ook



ander fruit ligt met kisten in de kramen. Er was dus keus genoeg. Leuk en lekker.

Gisteren (2 juli) hebben we de laatste Bijbelstudie over Daniël gedaan. Daniël in de leeuwenkuil. Prachtige

boodschap en mooie lessen voor ons persoonlijk! Sommigen dachten dat het toch



maar beter was geweest dat Daniël stilletjes had gebeden in die dertig dagen, maar anderen begrepen de diepe waarde van het bidden met open vensters!

We zullen deze bijeenkomsten zeker ook zo gaan missen, maar we mogen met dankbaarheid terugzien op de fijne ontmoetingen en momenten die we met hen hebben gehad.

Deze maand staat een conferentie gepland in de moederkerk, waar we veel kerkgangers zullen ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we met verschillende van hen gaan praten over het eventuele meehelpen van het bestaande team in de gemeente Fresku. We kunnen nog wel wat uitbreiding gebruiken, zowel voor het kinder- als voor het vrouwenwerk.

Loslaten, wensen, mensen, plannen....maar ook overgeven in zekere, krachtige handen. Dat geeft rust en vertrouwen.

Er wachten ons nu een flink aantal “koffietjes, uitjes, etentjes” met hen. Iedereen wil nog wat genieten van ons samenzijn. Gelukkig hebben de tijd om alles zo af te ronden, zowel met de kerk als in huis.

De afscheidsdienst zal de eerste week van september in Fresku worden gehouden door onze dominee, Akil Pano. Dat zal wel wat traantjes kosten...



### **Hulpactie Ferua en Pëllumb:**

Een tijdje geleden hebben jullie info gehad over de actie die is opgestart om Ferua en Pëllumb te helpen in hun moeilijke situatie.

Het is geweldig om te zien dat er al een mooi bedrag is binnengekomen. Enkele dagen geleden was er al zo'n € 7000,00 binnen van particulieren. Verder is er een toezegging van € 10.000 gedaan door een organisatie en verschillende organisaties hebben het in beraad genomen of zullen het bespreken op hun eerstvolgende vergadering. We zijn erg blij met deze ontwikkelingen. Hebt u nog geen bedrag gestort, dan vragen we u het alsnog te doen als dat mogelijk is. We hopen zo dat ze hiermee geholpen kunnen worden.



We hopen jullie zo weer wat op de hoogte te hebben gebracht.

Mochten er nog verdere ontwikkelingen zijn, dan komen die waarschijnlijk naar jullie toe middels een "Tussendoortje" zoals destijds in Nederland in de coronatijd.

We blijven jullie ook vanuit Nederland op de hoogte houden over het reilen en zeilen in de gemeente van Fresku.

Ontvang onze hartelijke dank voor al jullie meeleven. Jullie zijn een geweldige steun voor ons geweest en we vertrouwen er op dat dit zo zal blijven.

Vriendelijke groeten,  
Ineke en Nellie

### *Bijdrage TFT:*

*Deze nieuwsbrief staat in het teken van de aanstaande terugkeer van Nellie en Ineke naar Nederland. Ze hebben daar al eerder over geschreven. Nu gaat het om het daadwerkelijk overdragen en loslaten van alles. Dat vraagt veel van hen, te meer daar ze ook hun aandacht al moeten richten op de toekomst.*

*Maar Hij, die al de jaren die ze in Albanië hebben gewerkt hen heeft geleid zal hen ook nu leiden. Hem komt de lof en dank toe voor wat Hij gaf en voor wie Hij is. In Psalm 145 staat het als volgt: "Mijn God en Koning, ik zal U loven en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden..... Uw grootheid, die zal ik vertellen. ...Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot van goedertierenheid.*

*Zo komt God alle eer en dank toe ook voor Zijn zorg en genade voor hen in de voorbije jaren. Ook voor de trouwe ondersteuning en gebeden door u als achterban. Als ze straks het veld verlaten blijft deze ondersteuning van belang.*

*Als TFT willen wij u daarvoor danken en vragen u om het werk in Fresku te blijven steunen.*

*Namens de TFT*  
*Jan Maljaars,*  
*Voorzitter*



Leven in Albanië

Giften kunt u overmaken op  
reknr NL85INGB0004446134  
tnv Stichting Leven in Albanië  
ovv Project Fresku Albanië.

[Voor meer informatie, ga naar  
www.leveninalbanie.org](http://www.leveninalbanie.org)

**Postadres:**  
AEP KP119  
Ineke en Nellie Keijzer  
PB53, ZIP 1057  
TIRANA, Albania  
Tel: 00355 69 608 8508  
E-mail:  
1.2.inkeijzer@gmail.com

**ThuisFrontTeam:**  
J.Maljaars  
Koepel 32  
4336 JX Middelburg  
Tel: 0118-611660  
E-mail:  
jmmaljaars@outlook.com