



Nieuwsbrief no 18: Mei 2021

## Nieuwsbrief van Ineke en Nellie

Lieve familie, vrienden en gemeente,

Deze keer willen we onze nieuwsbrief beginnen met een paar citaten uit een boekje van Corrie ten Boom.

*De neiging om bezorgd te zijn over de nabije toekomst is even dom als bezorgd te zijn over wat er over duizend jaar zal gebeuren. We moeten in het heden leven, omdat we niets aan het verleden kunnen doen en God alles aan de toekomst doet.*

- George Macdonald

*Zijn genade en Zijn liefde zijn en blijven zonder peil.  
Geen mens kan ooit beperken Zijn vermogen zonder feil.  
Ja, Zijn rijkdommen in Jezus spreken van Zijn grote macht,  
En Hij geeft ons iedere dag weer van Zijn kracht.*

- Annie Johnson Flint

Het zijn bekende waarheden die ons iedere keer weer de goede richting op wijzen. Bezorgdheid, wie kent het niet? Ook in deze brief willen we graag met jullie een aantal dingen delen over het heden en de toekomst en over de leiding van onze hemelse Vader, die ondanks onze bezorgdheid, geeft boven bidden en denken.

## De kindergroep en het +12 groepje



Wat is het iedere week weer genieten om aan deze kinderen en tieners het evangelie door te geven. Vier keer per jaar krijgen de kinderen een soort test over alle lessen die ze hebben gehad. Dat is altijd lekker spannend, zowel voor hen als voor ons. Welke groep gaat het winnen? Hebben ze alles goed onthouden en begrepen? De laatste test was vlak voor Pasen. De twee groepen gingen behoorlijk gelijk op en de resultaten waren heel goed. Natuurlijk kwam er een winnaar uit, maar het verschil was maar een halve punt!



De tieners kregen hun eerste test. Die zaten dapper te schrijven om al hun antwoorden weer te geven. Ook daar was het spannend want... als de resultaten teleurstellend zouden zijn kon het uitstapje naar de ijsbaan helaas niet door gaan. Maar, gelukkig, ook hier waren beide partijen blij en dankbaar.



De week daarop zijn we “heerlijk” wezen schaatsen met hen. We hebben een jongen in de groep (inmiddels twee), die haakte al na vijf minuten af. De meiden gingen dapper verder, ook al was het voor iedereen de eerste keer en ijs is erg glad! Ineke kon niet meedoen, want die heeft haar pols gebroken. (Daarover later meer). Zelf moest ik ook wel even wennen hoor, maar al met al ging het best lekker en

hebben we allemaal genoten.

Met de kinderen hadden we weer de gebruikelijke picknick. Het weer zat niet zo mee, maar we vonden een leuke plek die overdekt was en ook hier genoot iedereen van het programma.

Nu weer verder met allebei de groepen en dan op naar het zomerkamp!

### **Het vrouwenwerk**

Helaas komen we nog steeds maar met een kleine groep samen. Sommigen komen nog niet uit angst of omdat hun kinderen het niet verantwoord vinden vanwege de Corona, anderen zijn afgehaakt. Geen interesse meer. Dat is verdrietig. Maar de vrouwen die komen zijn heel trouw en er zijn ook enkelen die na hun vaccinatie weer terug gekomen zijn. We hebben met elkaar een hechte band opgebouwd. Heel mooi is het om bij enkelen van hen zo duidelijk het werk van de Heere te zien in



hun levens. De Heere is getrouw aan Zijn woord!



Ze genieten van zowel de Bijbellessen als de spel of creatieve morgens. De Bijbellessen gaan de laatste tijd over vrouwen uit de Bijbel. Onlangs hebben we een herhaling gedaan van de laatste zeven lessen. Een van hen was zo gelukkig dat ze zoveel kon herinneren, want dat ging al een tijdje bar slecht. Ze gebruikt nu medicijnen tegen die vergeetachtigheid en zie, ze hebben effect! ☺

### Een lelijke val

Wat kunnen dingen soms snel veranderen. Op een zaterdagmiddag gingen we er heerlijk op uit om een mooie wandeling te maken door de bergen. Maar nog voor we bij het gebied waren aangekomen gleed Ineke uit over wat losse steentjes naast de stoep. Haar pols werd meteen dik en het was behoorlijk pijnlijk. Dus even bij de apotheek langs om advies te vragen. Even later zaten we in de auto, op weg naar het ziekenhuis. Het was daar een drukte van jewelste. We werden niet vrolijk van wat we daar allemaal zagen. Het laat zich moeilijk beschrijven en misschien maar beter ook om dat niet te doen. Maar uiteindelijk werd de foto gemaakt en wisten we zeker dat haar pols gebroken was. Je hebt dan nog niet in de gaten dat er zo'n lange nasleep op volgt. Eerst zes weken in het gips en nu oefenen, oefenen, oefenen. Jammer genoeg is haar hand nog vrij dik door het vocht en komt er maar langzaam meer beweging in. Het is haar rechterhand, dus wat ze kan doen moet met haar linkerhand en dat valt ook nog flink tegen. Geduld is een zeer schone zaak. Degenen die het kennen, en we hebben er al heel wat gesproken die het hebben meegemaakt, die kunnen wel begrijpen waar je allemaal tegenaan loopt en hoe frustrerend het soms is om zo weinig zelf te kunnen. We bidden dan ook niet alleen om genezing, maar ook om geduld en moed!



### September 2001/september 2021

We herinneren ons nog als de dag van gisteren hoe we vertrokken uit Nederland en hier aankwamen in Saranda. Dat is inmiddels bijna 20 jaar geleden! Nu komt de dag

dichtbij dat we de omgekeerde richting hopen te maken om voorgoed terug te komen naar Nederland. We zeiden vorig jaar al dat het einde van ons dienen hier in Albanië in zicht begon te komen. De jaren gaan meetellen. Dus begonnen we voorzichtig te informeren naar huurhuizen in Nederland, maar we schrokken van de prijzen. Biddend zijn we verdergegaan, in het vertrouwen dat de Heere zou voorzien. Toch hadden we niet in het minst gedacht aan de manier waarop Hij dat zou doen. Enkele maanden geleden kregen we een berichtje van een bevriende familie die ook meezochten naar een huis en net als wij vonden dat de huurprijzen wel erg hoog zijn. Ze stelden toen voor om een huis te gaan kopen en dan konden wij dat van hen huren voor een redelijke prijs. We werden er stil van en meteen ervoeren we zo de vaderlijke zorg van de Heere. Wie had dit gedacht? In een korte tijd werd de zoektocht in werking gezet en zowat iedere dag kwamen er meldingen in de mailbox van huizen die te koop stonden. We doken ineens in een andere



wereld, terwijl ons leven en werk hier wel gewoon doorging. Dat was spannend en mooi, maar soms ook wel erg dubbel. Uiteindelijk is het een huis geworden in Souburg-Noord in een nieuwbouwplan. September dit jaar start de bouw en ze hopen het dan volgend jaar klaar te hebben.

We moesten dus opnieuw op zoek naar een huis, maar nu om dat jaar te overbruggen en hoe zou het met de verhuizing gaan? Veel vragen kwamen er op ons af totdat er een telefoontje kwam van andere vrienden, die ons vertelden dat zij voor een jaar naar Albanië wilden komen voor een bepaald project. Om een lang verhaal kort te maken; als alles gaat volgens planning hopen zij dat jaar in “ons” huis hier in Tirana te komen wonen en kunnen zo al onze spullen gebruiken.



Inmiddels hebben we in Haamstede een huis gevonden waar we het overbruggings-jaar kunnen wonen. Daar zijn we ook erg blij mee. We wilden graag nog even terug naar Schouwen en naar de gemeente in Haamstede. Wonderlijk zijn Gods wegen, Zijn trouw is groot.

In september 2001 zijn we hier in Albanië gekomen en 20 jaar later, opnieuw in september, hopen we terug naar Nederland te komen. We zijn verwonderd en dankbaar voor de steun die we van jullie als sponsors de laatste vier jaar hebben ontvangen. Jullie trouw hierin heeft ons steeds weer met dankbaarheid vervuld. Natuurlijk willen we graag het kerkproject hier in Fresku blijven steunen, ook na onze definitieve terugkeer en hopen we een paar keer per jaar een kijkje te nemen in de voortgang van de verschillende activiteiten. We hopen jullie in de volgende brieven steeds op de hoogte te houden.

Laat Hem besturen, waken.  
't is wijsheid wat Hij doet.  
Zo zal Hij alles maken  
dat ge u verwonderen moet.

Hartelijk bedankt voor jullie meeleven met ons in gebeden en giften, appjes,  
mailtjes, pakketjes en kaarten.

Hartelijke groeten,  
Ineke en Nellie Keijzer  
Tirana  
Albanië

### ***Vanuit de TFT***

*Opnieuw heeft u kunnen lezen over de verschillende onderdelen van het werk van Nellie en Ineke, dat ze intussen al bijna vier jaar in Fresku hebben mogen doen. Wat mooi te lezen dat ze bij alle veranderingen die zich voordoen, ook merken dat de Heere als hun hemelse Vader, voorziet. Het is voor hen en voor ieder van ons, belangrijk om Filpp. 4: 6 en 7 in de praktijk te brengen en daarmee ook de vervulling van deze belofte te ervaren: "en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus". We zien, met hen, uit naar de rijke doorwerking van de Heilige Geest in Fresku, Albanië. Bidt u mee ?*

### ***Namens de TFT***

*Jan Maljaars, voorzitter*

*PS. Graag wijzen we u nog op de actie, waarbij u prachtige foto-kaarten kunt aanschaffen. Hiermee steunt u hun werk.*



Leven in Albanië

Giften kunt u overmaken op  
reknr NL85INGB0004446134  
tnv Stichting Leven in Albanië  
ovv Project Fresku Albanië.

[Voor meer informatie, ga naar  
www.leveninalbanie.org](http://www.leveninalbanie.org)

**Postadres:**  
AEP KP119  
Ineke en Nellie Keijzer  
PB53, ZIP 1057  
TIRANA, Albania  
Tel: 00355 69 608 8508  
E-mail:  
1.2.inkeijzer@gmail.com

**ThuisFrontTeam:**  
J.Maljaars  
Koepel 32  
4336 JX Middelburg  
Tel: 0118-611660  
E-mail:  
jmmaljaars@outlook.com